

"Teaterture"

Erling Kristensen og jeg var omsorgselever på samme tid. Dog startede Erling et år før mig, men vi sad sammen til undervisningen på Andersvænge. Vi var gode venner og vi havde en del fælles interesser. På et tidspunkt arrangerede vi et besøg til Havrebjergs dilettant forestilling, for nogle af Andersvænges beboere. Det var vellykket, og efter at jeg havde stiftet bekendtskab med Krabasken i Slagelse, bestilte jeg general prøve på "Nøddebo Præstegård" med kaffe og kage, som blev opført på Krabasken. Vi solgte samtlige pladser, over 100, og arrangerede buskørsel frem og tilbage. Forestillingen var meget vellykket, og aldrig før havde pastor Blicher fået så stor respons på hans "skål" til julefesten, som foregik på scenen. Erling tegnede altid alle plakaterne til forestillingerne og assisterede med af få beboerne og kørestole op og ned af trapperne til Krabasken. Erling gjorde en stor indsats, og det var uden betaling. Vi arrangerede ca. 25 generalprøveforestillinger på Krabasken, og på Krabasken var de glade for at spille for et publikum, frem for en tom teatersal. Preben West Thomsen og personalet på Krabasken ydede en stor indsats for at servere kaffe og kage til beboerne. Vi blev aldrig træt af "Nøddebo Præstegård", som vi oplevede i flere år. Især husker jeg en stor oplevelse, da Krabasken opførte "The Sound of Music". I sidste akt kalder ceremonimesteren på familien Trapp, fordi de skal modtage præmier for deres korsang (familien Trapp var flygtet fra tyskerne)

Da han efter 3. udkald af "Hvor er familien Trapp", siger en af beboerne, Arne, højt "måske er de syge", og hele teateret grinede. I en anden forestilling, da én på scenen brugte bandeord, sagde en kvindelig beboer højt " Hov hov må man bande her?" Beboerne var meget glade for at gå i teateret, og fulgte godt med i mange af forestillingerne i mange år. Erling og jeg bemærkede ofte, at mange af vores handicappede beboere fik en stor teateroplevelse, mere end vi selv havde drømt om, da vi arbejdede på Andersvænge i gamle dage. Der var et rigtig godt samarbejde imellem personalet på afdelingerne, Krabasken, Erling og jeg. Et par år efter at jeg blev pensioneret i 1990 arrangerede vi stadigvæk teaterbesøg på Krabasken eller andre lignende steder. Jeg håber, at der stadig er nogle som giver beboerne teateroplevelser, fordi de var glade for de mange forestillinger på Krabasken.

Slut